



Bild: ANNA GULLMARK

Sju av de tio socarebellerna. Två av killarna i bandet är från Trinidad och en från Guyana. Överst fr vänster: Björn Hansson, Anders Hawerdal, Mats Hansson, Lars Hansson, Lotte Wieslander, Rudolph Roberts och Anna Bernmalm.

Socaparty med Crazy

Calypsobandet Soca Rebels från Göteborg spelade in en svensk cover på Crazylåten Nani Wine — och hamnade på Trinidads tio i topplista.

Crazy, som är en av Västindiens bästa calypsoartister, blev överförtjust och är nu i Sverige för att spela med bandet.

Soca Rebels är, enligt dem själva, troligen det enda renodlade socabandet i Sverige (SO, soul CA, calypso). Lars Hansson, som varit mycket i Trinidad tog med sig de varma, dansvänliga rytmerna hem och startade bandet för två år sedan, tillsammans med sin bror Mats och Rudolph Roberts från Trinidad.

— Soca är en modern form av calypso, lite tyngre rytmer och mer moderna instrument. Musiken är klart karneval- och partybetonad, säger Mats.

Framtidens musik

Det svänger hejdlöst om bandet när de drar igång hitlåten Nani Wine - Farmor Sväng. Rytterna går direkt ner i benen som bara måste dansa till musiken.

Det var via just den låten som Soca Rebels kom i kontakt med Edwin "Crazy" Ayoung.

— Socan är framtidens musik, säger Crazy. Jag vill sprida glad, levande musik i världen och är jätteglad att Soca Rebels hjälper till.

Crazy tyckte den svenska versionen av hans låt var helrätt och den visade sig också bli succé i Trinidad.

— Det är klart att folk blir stolta när en grupp så långt bortifrån intresserar sig för deras musik. Och vi tycker naturligtvis att det är jätteroligt, säger Lars.

Crazy, som är 32 år gammal och har sjungit och spelat sedan han var barn är en välkänd artist i Västindien.

Han har gjort barnprogram i TV och spelat in skivor sedan 1972. Alla i Trinidad vet vem han är.

— Jag gör mycket musik till karnevalerna hemma i Trinidad, och har turnerat i Västindien, USA och Kanada.

— I New York och andra storstäder är socan populär och välkänd. Jag hoppas att svenskarna också tycker om det vi gör, och det tror jag, för man kan inte låta bli att tycka om glad musik att dansa till.

Galen image

Att Crazy kallas just Crazy är ingen slump. Han har hittat på namnet själv, för att det passar så bra ihop med det han gör och det han vill göra.

— Att vara galen är min image - madness is gladness.

Hela veckan är Crazy och Soca Rebels på resande fot. De spelar i Karlstad, Norrköping, Stockholm och avslutar i Göteborg.

— Då är vi vansinnigt uppvärmda, säger körtjeerna Anna Bernmalm och Lotte Wieslander. De berättar att de håller på att spela ihop pengar för att åka till Trinidad i vinter och vara med i karnevalen.

— Det ska bli häftigt att komma dit och spela vår version av Nani Wine. Alla vet ju tydligen vilka vi är, säger medlemmarna i Soca Rebels.

ANNA HEDLUND
Lör 19/9
Magasinet